

TOLVÅRIGE JESUS I TEMPLET



JESUS SOM 12-ÅRIG

Rekvisitter: Dukketeater med dukker (se nedenfor).

Medvirkende: Dukkerne Emma og Henrik

Tekst: Luk 2,1-52

Henrik:

Uh, det var vel nok godt, jeg fandt jer. I var bare lige her, og så har jeg ledt og ledt og ledt...

Emma:

Hej, hvad har du ledt efter "lille" Henrik?

Henrik:

Jeg har ledt efter alle børnene. Jeg kunne ikke finde nogen børn.

Emma:

Var du blevet væk, hva' Henrik?

Henrik:

Blevet væk og blevet væk... jah, jeg var vist blevet væk, for jeg kunne slet ikke finde nogen.

Emma:

Det var godt, du fandt os.

Henrik:

Ja. Det er ti-hver-ti-fald ikke rart at blive væk.

Emma:

Ved du godt, at engang blev Jesus væk fra hans far og mor?

Henrik:

Blev Jesus væk? Det lyder godt nok mærkeligt.

Emma:

Det var fordi, han var lille. Han var 12 år.

Henrik:

Så synes jeg, at han var stor.

Emma:

Ja, noget større end dig "lille" Henrik.

Henrik:

Og end dig, LILLE EMMA.

Emma:

Vil du høre historien?

Henrik:

Ja, fortæl...

Emma:

Jesus var til påskefest i Jerusalem. Det er sådan en stor by. Og så skulle de hjem igen. Men så blev Jesus inde i templet i stedet for at tage med sine forældre hjem.

Henrik:

Måtte han godt det for sin mor?

Emma:

Hans mor vidste det slet ikke. Hun troede, han fulgtes med sine fætre. Men det gjorde han ikke.

Henrik:

Var han så blevet væk?

Emma:

Ja, Maria, hans mor, kunne i hvert fald ikke finde ham. Og hun ledte og ledte og ledte.

Henrik:

Hvor var han så, ham, Jesus?

Emma:

Han var henne i den store tempel i Jerusalem. Han sad og snakkede med de voksne mænd om Gud.

Henrik:

Gad de voksne godt snakke med Jesus?

Emma:

Ja, for han vidste så meget om Gud, selvom han bare var en dreng!

Henrik:

Hvor vidste han alt det fra, Emma?

TOLVÅRIGE JESUS I TEMPLET



Emma:

Det var fordi, han er Guds egen søn. Så kender han Gud rigtig godt.

Henrik:

Hvad skete der, da hans mor og far fandt ham? Var de så sure over, at han var blevet væk?

Emma:

Det ved jeg ikke. Men han sagde, at han ville være i templet, fordi det er Guds hus.

Henrik:

Ligesom vores kirke.

Emma:

Ja, vores kirke er også Guds hus. Der kan vi høre noget om Gud.

Men Jesus rejste med sin mor og far hjem igen.

Henrik:

Hvad skete der så?

Emma:

Ikke mere. Slut prut finale. Nu skal jeg hjem, og måske skal du også gå hjem "lille" Henrik... før du bliver væk i dukketeateret!!!

Henrik:

OK, jeg smutter. Hej - hej.

af Astrid Kristoffersen, Brejning

