

1. SØNDAG E. HELLIGTREKONGER (LUK 2,41-52)

TOLVÅRIGE JESUS I TEMPLET



Til hjemmet

Mange er i kirke til de store højtider. Det var Jesus også. Det var påske, og endelig var han blevet 12 år og måtte komme med op til templet i Jerusalem. Han glædede sig og var slet ikke klar til at tage af sted, da Josef og Maria var parat til at vende tilbage til Nazareth. De troede, at Jesus var gået i forvejen, og gik uden ham, men fandt ud af, at ingen havde set ham. De måtte gå tilbage, og først tre dage efter fandt de ham i templet, hvor han sad og underviste alle præsterne. Jesus var så klog og vidste så meget om Gud, at alle, der så det, undrede sig meget over hans svar. Det gjorde forældrene også, da de så deres lille Jesus sidde og tale om Gud. De bebrejdede ham det, men Jesus sagde til dem, at han hørte til i sin fars hus. Mon de havde glemt, at deres lille Jesus var selveste Guds søn?

Vi hører også hjemme hos Gud. Han er alle døbtes far. Vi kan være sammen med Ham alle steder, men der er nogle steder, hvor vi på en særlig måde kan høre om han og være sammen med andre, der tror på ham. Det er som et hjem for os - og vi har lige været i dette hjem.

Få en snak om, hvordan vi føler os hjemme i vores kirke. Kan vi gøre mere, så andre også kan føle sig hjemme.



1. SØNDAG E. HELLIGTREKONGER (LUK 2,41-52)

TOLVÅRIGE JESUS I TEMPLET



Til hjemmet

Mange er i kirke til de store højtider. Det var Jesus også. Det var påske, og endelig var han blevet 12 år og måtte komme med op til templet i Jerusalem. Han glædede sig og var slet ikke klar til at tage af sted, da Josef og Maria var parat til at vende tilbage til Nazareth. De troede, at Jesus var gået i forvejen, og gik uden ham, men fandt ud af, at ingen havde set ham. De måtte gå tilbage, og først tre dage efter fandt de ham i templet, hvor han sad og underviste alle præsterne. Jesus var så klog og vidste så meget om Gud, at alle, der så det, undrede sig meget over hans svar. Det gjorde forældrene også, da de så deres lille Jesus sidde og tale om Gud. De bebrejdede ham det, men Jesus sagde til dem, at han hørte til i sin fars hus. Mon de havde glemt, at deres lille Jesus var selveste Guds søn?

Vi hører også hjemme hos Gud. Han er alle døbtes far. Vi kan være sammen med Ham alle steder, men der er nogle steder, hvor vi på en særlig måde kan høre om han og være sammen med andre, der tror på ham. Det er som et hjem for os - og vi har lige været i dette hjem.

Få en snak om, hvordan vi føler os hjemme i vores kirke. Kan vi gøre mere, så andre også kan føle sig hjemme.